

MOSBEFÆNGTE MOGENS

*Orkesteret alene på scenen.
Mørk skærm. Let belyst sal.*

A

OVERTURE: (For spil)

ORKESTER

*Alva går alene ind på scenen (i blå
kjole). Mens der synges, tones
lyset mere og mere grønt.*

B

SANG: (Tag med os)

ALVA

Oppe mod nord, hvor grantræer gror
og mennesker sjældent ses.

Tag med os.

Findes et sted der ånder i fred,
en skov med en hem'lighed.

Tag med os.

Tag med til skoven mod nord.

Op til hvor mosset gror.

Tag med til skoven mod nord.

Op til hvor mosset gror.

Tag med os.

Tag med os.

Stubbe og sten, en kvist på en
gren,

et nåletræ og en fyr.

Tag med os.

Skovgrønne farver her hvor du
traver,

ind i et eventyr.

Tag med os.

Tag med til skoven mod nord.

Op til hvor mosset gror.

Tag med til skoven mod nord.

Op til hvor mosset gror.

Tag med os.

Tag med os.

Oppe mod nord hvor grantræer gror,
og mennesker sjældent ses.

Første illustration af skoven ses på skærmen. Alva ud. Mogens går ind (i brunt jakkesæt).

Mørk skærm.

C

OPLÆSNING: (Den mosbeklædte skov)

MOGENS

Ude i den store skov, hvor
grantræerne vokser, og hvor kogler
og kviste ligger spredt over
jorden.

Der gror mosset.

Grønt og frodigt, som et tæppe der
dækker hver en sten og stub.

Det er i hvert fald sådan, vi
mennesker forstår den mosbeklædte
skov.

Men hvad vi ser med det blotte øje,
er ikke altid den eneste sandhed.
Det er nemlig ude i den mosbeklædte
skov, at trolde bor.

*Andet billede af skoven på skærm,
mens orkesteret spiller.*

Mørk skærm.

OPLÆSNING: (Trolde)

MOGENS

Der findes mange forskellige trolde
i skoven, men fælles for dem alle
er deres kæmpe store runde maver,
som er helt dækket af mos.

Trolde elsker deres mossede
maver, og de går meget op i, hvem
der er mest grøn.

Hver nat træner de deres mos, for
alle drømmer om at vinde de årlige
Mosterskaber, der hver vinter
afgør, hvilken trolde der er
allermest mosbefængt.

*Billede af trolde på skærmen,
mens orkesteret spiller.*

Mørk skærm.

OPLÆSNING: (Smarte mosmaver)

MOGENS

Troldene er vågne om natten, for her kan de skjule sig i mørket. Og når solen står op, går troldene til ro.

Billede af troldene der sover, fader ind på skærm.

MOGENS

Hér er det smart at have en mave, som er helt dækket af mos. For når alle troldene dejser trætte omkuld på ryggen under grantræerne, så er det ikke til at se, om de mosmavede trolde virkelig er til, eller om de bare er en del af de sten og stubbe, som dækkes af skovens grønne tæppe.

OPLÆSNING: (Mogens)

MOGENS

Der er én trold, som ikke kan træne med om natten.

Det er Mogens.

Mogens er den eneste trold i skoven, som ikke har noget mos på maven.

I stedet har han fem små lyse hår på hovedet, fregner på kinderne, og en næse der stritter lidt for meget til højre. Og så en helt bar mave med en alt for tydelig navle.

Billede af Mogens på skærmen, mens orkesteret spiller.

OPLÆSNING: (Solskinshøjen)

MOGENS

Det er ikke sjovt, at være den eneste trold i skoven uden mos.

Især ikke når de andre altid griner, mens de peger på hans bare mave.

Mørk skærm.

MOGENS

Derfor holder Mogens sig mest for
sig selv.

Han har fundet en lille bakke, hvor
solen skinner, og der kan han være
i fred for de pegende fingre.
Mogens kalder det sin solskinshøj,
og dér føler han sig hjemme.

*Billede af solskinshøjen på skærm,
mens orkesteret spiller.
Overgang til næste billede af
Mogens, der drømmer om mos.*

D

SANG: (Det er mos)

MOGENS

Det' det sødeste,
blødeste mos.
Det' det skønneste,
grønneste mos.
Det' det mos,
der skal plantes og sås.
Det er mos, jeg venter på.
Det er mos.
Det er mos.
Det er mos.
Det er mos.
Det er mos.

Det' det pæneste,
reneste mos.
Det' det prægtigste,
mægtigste mos.
Det' det mos,
der skal plejes og slås.
Det er mos, jeg venter på.
Det er mos.
Det er mos.
Det er mos.
Det er mos.
Det er mos.

Jeg vil finde
og vinde mit mos.
Jeg vil holde mit
troldemands-mos.

Som den mest
mosbefængte, der fås.
Det er mos, jeg venter på.
Det er mos.
Det er mos.
Det er mos.
Det er mos.
Det er mos.
Det er mos, jeg venter på.

*Mørk skærm. Alva sniger sig ind i
gemmeposition.
Billede af sol på skærm under
oplæsning. Mogens lægger sig på
scenen.*

E

OPLÆSNING: (Uventet besøg)

MOGENS

På solskinshøjen ligger Mogens lunt
i græsset og nyder, at solen varmer
hans rødmossede mave.

Det er en klar sensommerdag, og i
timevis ligger den fregnede trolde i
solen og drømmer.

Drømmer om mos, mos og atter mos.

Grønt mos og blødt mos, og mos
overalt på hans krop...

Men noget vækker Mogens, og med
søvndrukne øjne ser han en
skikkelse på sin mave.

Med ét er Mogens fuldstændig vågen.

Der sidder en menneskepige og
stirrer på ham.

*Publikum får øje på Alva, der står
og kigger på Mogens. Billede på
skærm af Mogens der møder Alva.
Senere skifter billede på skærm til
det hvor Alva vinker.*

OPLÆSNING: (Benene på nakken)

MOGENS

Gennem hele skoven runger lyden af
to øredøvende skrig.

Aaaaaaaaargh!

Pigen farer op og piler af sted, og
ligeså gør Mogens, der med sin
runde krop dog hurtigt må stoppe
forpustet op.

Gemt bag et træ kigger han ud for
at se, om der skulle være fri bane.

Og dér, ikke langt fra ham selv,
står pigen på samme måde og kigger.

Forsigtigt lister hun en hånd ud
bag om træet og tipper den fra side
til side som i en hilsen.

Og Mogens - hilser igen.

*Alva og Mogens sidder nu sammen på
scenen, mens Mogens fortæller.
Billede af sol på skærm.*

OPLÆSNING: (Alva)

MOGENS

Sådan går det til, at Mogens møder
Alva.

De har det så sjovt sammen og ser
hinanden hver eneste dag.

De snakker om alt mellem himmel og
jord, men mest om mostrolde og
Alvas menneskeverden.

Mogens lærer om *moskeer*,
moskusokser og en gammel komponist,
der vist hed *Mosart*.

Og så lærer han, at Alva er flyttet
ind i et rødt hus sammen med sin
mor, der er blomsterbinder.

En dag spørger Alva, om Mogens vil
være hendes bedste ven.

Det vil han gerne,
og Alva giver Mogens det største
smil, han nogensinde har fået.

*Skift fra billede af sol til Mogens
og Alva der giver "knuckles".
Alva og Mogens klapper i 2. vers af
sangen.*

F

SANG: (Vi to)

ALVA

Du' den allerbedste.

Du' min bedste ven.

Når vi to har klappet, ses vi snart igen.

Sig hvornår skal vi to lege igen?

Husk nu på:

ALVA & MOGENS

"Vi to vil vær' der for hinanden.

Ja! Vi to vil altid være én."

MOGENS

Du' den allerbedste.

Du' min bedste ven.

Når vi to har klappet, ses vi snart igen.

Sig hvornår skal vi to lege igen?

Husk nu på:

ALVA & MOGENS

"Vi to vil vær' der for hinanden.

Ja! Vi to vil altid være én."

MOGENS

Du' den allerbedste.

Du' min bedste ven.

Mørk skærm.

G

OPLÆSNING: (Mosmission)

MOGENS

Alva vil meget gerne hjælpe Mogens med sit mosproblem.

Spørgsmålet er bare hvordan?

De putter græs mellem tærne og lægger jord i navlen, men lige meget hjælper det.

At få mos til at gro på en mave er simpelthen umuligt.

Billede af Alva der løber op ad højen på skærm.

MOGENS

Men da Mogens en dag ser Alva komme løbende op ad højen med skoletasken svingende bag sig, er det tydeligt at se på hendes triumferende ansigt, at hun har gode nyheder.

Mørk skærm.

OPLÆSNING: (Sidste dag på højen)

MOGENS

Mogens skal ikke sove på højen mere.

I stedet skal han sove i skyggen under grantræerne ligesom de andre trolde.

Alva har nemlig lært i skolen, at mos ikke gror i solen.

Mogens bryder ud i henrykt jubel.
Så griner han. Så hopper han.
Så danser han.

Og Alva skal danse med.
For fra i dag vil alt blive godt.

*Mogens og Alva danser på scenen.
Samtidig kommer billede af Alva og Mogens der danser på skærm.
Mørk skærm. Mogens følger Alva ud.
Under næste oplæsning bliver der mørkere og mørkere i salen, mens Mogens går og går.*

OPLÆSNING: (Et af de grønne)

MOGENS

Mogens følger Alvas råd og går dybt ind i skoven.

Men tiden går - og mosset kommer ikke.

Mogens savner sin solskinshøj, for der er ingen lys under grantræerne.
Og der er heller ingen Alva.

Dagene snegler sig af sted.
Og Mogens venter.
Og venter.
Og venter.

Lyset vender langsomt tilbage i salen.

MOGENS

Men så en dag sker det.

Der er ingen tvivl.

Det er der.

Ét af de grønne - og så endda lige midt på maven!

Billedet af mosstrået på maven kommer på skærm.

OPLÆSNING: (Vokseværk)

MOGENS

En lykkeligere trold skal man lede længe efter, og da Mogens senere lægger sig til at sove, kan han næsten ikke vente, til han atter skal vågne.

Måske vil der være endnu et mosstrå på maven i morgen...

Grønligt skær begynder at brede sig på scenen.

MOGENS

Men da Mogens vågner næste nat, har han ikke bare fået endnu et mosstrå.

Og heller ikke bare en mosmave.

Han er blevet et stort mosmonster.

Billede af Mosbefængte Mogens på skærm under 1. Vers af sang.

H

SANG: (Mosbefængte Mogens)

MOGENS

Har du mødt den grønne trold?

Det er Mosbefængte Mogens

Grøn som et blad, mos gør ham glad.

Grønne Mogens - Mosbefængte Mogens!

Mogens går ud. Mørk skærm i 2. vers.

ALVA

I den store grønne skov,
var han ensom på sin høj
Den tid er forbi, nu kan han bli'
Grønne Mogens - Mosbefængte Mogens!

*Mogens kommer stolt ind i grøn
jakke til 3. Vers. Billede af
Mogens der går i skoven på skærm.*

MOGENS

Det er ikke til at tro,
sådan mosset kunne gro.
Hvem skulle ha' tænkt, han ku' bli'
befængt.
Grønne Mogens - Mosbefængte Mogens!

ALVA & MOGENS

Det var det, vi vented' på.
MOS!

*Ved sangslut er først mørk skærm,
efterfulgt af billede af Mogens,
der sover med trolde. Mørk skærm
ved "selvom Mogens er glad..."*

I

OPLÆSNING: (Vinter)

MOGENS

Mogens tilbringer hele efteråret
sammen med trolde, der alle er
sikre på, at han vil vinde
vinterens Mosterskaber, der
begynder så snart sneen falder.
Selvom Mogens er glad for at være
sammen med trolde, tænker han
ofte på sin solskinshøj og på
hende, han sad der med.
For så længe han skal passe på sit
mos, kan han ikke være ude, mens
det er lyst.
Da kulden kryber og frosten bider,
er det derfor lang tid siden,
Mogens sidst har set sin bedste
ven.

*På skærm kommer billede af Mogens
på højen, der kigger på huset. Mørk
skærm. Alva kommer ved sangstart.*

J

SANG: (Sne på vej)

ALVA

Vågner til hvidklædte verd'ner.
Sneen er faldet som fnug.
Der var ikke noget i går.
Men nu er det i mit hår.
Hvid som stjerneregn.
Der er sne på vej.
La la la la la, la la la la la la
la.
Der er sne på vej.

Går gennem glitrende grene.
Regnen er blevet til is.
Når det først er blevet koldt,
kan det blive til en bold.
Hvid som stjerneregn.
Der er sne på vej.
La la la la la, la la la la la la
la.
Hvid som stjerneregn.

Dynger af dejlige dyner.
Skoven er blød som en seng.
Hvis jeg putter mig i sne,
er jeg ikke til at se.
Hvid som stjerneregn.
Der er sne på vej.
La la la la la, la la la la la la
la.
Der er sne på vej.
La la la la la, la la la la la la
la.
Hvid som stjerneregn.
La la la la la, la la la la la la
la.
Der er sne på vej.
La la la la la, la la la la la la
la.
Hvid som stjerneregn.

Alva går ud.

På skærm kommer billede af Mogens i sneen.

K

OPLÆSNING: (Snefald)

MOGENS

En frostklar vinternat vågner
troidene op badet i månelys og helt
begravet i sne.

Troidene jubler, for nu er dagen
her.

Mosterskaberne kan begynde!

*Billede af troidene i sneen på
skærm, mens orkesteret spiller.
Mørk skærm.*

OPLÆSNING: (Snefald, fortsat)

MOGENS

Men der er noget galt...

I skoven er det ikke kun sne, som
er faldet.

Det er mosset også.

Troidemaverne er ikke længere fyldt
med mos, men derimod et hav af
skaldede pletter.

Troidene er helt ude af den.

Hvor er mosset blevet af?

Og hvad nu med Mosterskaberne?

*Billede af den ulykkelige troid,
efterfulgt af troldepanik-billede,
mens orkesteret spiller.
Mørk skærm.*

OPLÆSNING: (Fodspor i sneen)

MOGENS

Mogens bemærker, at der et stykke
væk ligger noget på jorden.

Da han kommer tættere på, ser han,
at det er afrevne mosstumper, samt
et par klare aftryk i sneen -
fodspor!

Med sit nye stærke mos har Mogens
som den eneste troid i skoven ikke
mistet så meget som et enkelt
mosstrå.

Alligevel ved Mogens godt, hvordan
det føles at være uden mos.

Han begiver sig derfor ud for at opklare det mystiske *mosterium*, så troldene kan få deres mos tilbage.

Mogens går søgende på scenen. Imens kommer skiftende billeder af fodspor på skærm.

OPLÆSNING: (Mogens på sporet)

MOGENS

Mogens har svært ved at se, hvor sporene leder hen, for flere steder går de i ring, mens de andre gange går frem og tilbage samme vej. Mostyven har tilsyneladende vadet rundt i det meste af skoven. I timevis forsøger Mogens at følge fodsporene, og det er først, da de slutter brat, det går op for ham, at han er landet lige foran et menneskehus.

Billede af Mogens foran det røde hus på skærm.

OPLÆSNING: (Det røde hus)

MOGENS

Med bankende hjerte kryber Mogens rundt om huset for at kigge efter det forsvundne mos gennem vinduerne.

Pludselig ser han en skygge bevæge sig, og Mogens springer forskrækket op.

I samme nu får han et glimt af værelset indenfor, hvor en person sidder i færd med at klippe noget rødt og grønt sammen.

Og med sit lange lyse hår og krøller - er hun ikke til at tage fejl af.

Billede af Mogens der ser Alva gennem ruden på skærm. Imens kommer Alva langsomt ind på scenen.

Billede på skærm skifter til "gennem-ruden". Mørk skærm. Alva stopper foran Mogens der krammer hende.

OPLÆSNING: (Gensyn)

MOGENS

Mogens er så glad for at se Alva, at han fuldstændig glemmer, hvorfor han er der.

Billede af Mogens med taleboble på skærm.

MOGENS

Han må straks fortælle Alva alt om, hvordan tiden under grantræerne fik mosset til at gro - og gro og gro - og at alle nu synes, han er den sejeste trold, og at Mosterskaberne skulle have været startet i dag, men at det hele er blevet aflyst, fordi troldenes mos er væk - og at han har fulgt fodsporene i sneen for at løse mosteriet - og nu viser det sig, at Alva er mostyven, og det kan hun ikke være bekendt. Så han vil gerne have mosset igen.

Mørk skærm.

OPLÆSNING: (Mostyven)

MOGENS

Da Mogens forpustet slutter sin fortælling er smilet forsvundet fra hans læber.

Han er kommet i tanke om årsagen til sit besøg og ser nu med alvorlig mine på Alva, der står med store øjne og ryster på hovedet. Hun har aldrig rørt deres mos.

Mogens forstår ingenting, men det gør Alva vist, for hun tripper hen til sin værelsesdør.

Hun åbner døren på klem og spejder ud, og vender sig så om mod Mogens.

Efter en dyb indånding fortæller
hun ham, at det ikke er hendes
fodspor, han har set udenfor.
Det er hendes mors.

*Billede af Alva der kigger ud i
stuen på skærm. Mørk skærm. Lyset
dæmpes i salen. Alva tænder et
lille lys på scenen.*

L

SANG: (Min glæde er forbi)

MOGENS

Det var en festlig dag.
Den allerbedste dag,
hvor solen er gå'd i hi.
Min glæde er forbi.

ALVA

For her er jeg forladt
i denne mørke nat,
hvor månen er fuld og fri.
Min glæde er forbi.

ALVA & MOGENS

Jeg mistede mit held
og noget af mig selv.
Hvor alt i mig savner dig.
Min glæde er forbi.

MOGENS

Min glæde er forbi.

M

OPLÆSNING: (Mos til pynt)

MOGENS

Alvas mor er blomsterbinder og har
stjålet troldenes mos for at lave
mosdekorationer!
Mogens sætter sig opgivende på
sengen.

Hvad nu med troldene?
Hvad hvis Alvas mor tager mere mos
fra dem?
Troldene vil blive helt ulykkelige,
og de kan heller ikke gemme sig.

*Billede af Mogens der græder på
skærm.*

MOGENS

Alva lægger armen om Mogens og
giver ham et af de papirhjerter,
hun har siddet og klippet.
Så får Mogens øje på Alvas saks.
Pludselig har han kun én tanke i
hovedet...

*Billede skifter til saks på skærm.
På scenen laver Alva
klippebevægelser, mens der synges
1. vers. Sang og speak overlapper.*

SANG: (Klip sammen 1. del)

ALVA

Klippe, klippe, klip.
Med et hjerteslag.
Klippe, klippe, klip.
Og du får din ven tilbag'.
Klip hurtigt!
Klip stille!
Klip præcist som hjertet vil!
Ah ah...
Ah ah...

OPLÆSNING: (Klip, klip, klip)

MOGENS

Alva skal klippe alt Mogens' mos
af, så hendes mor har nok til alle
sine dekorationer.
Mogens løfter beslutsomt saksen op
og rækker den til Alva, der
begynder at klippe.

*Billede af Alva, der klipper på
skærm. På scenen hjælper Alva
Mogens ud af den grønne jakke, mens
hun synger 2. vers.*

SANG: (Klip sammen 2. del)

ALVA

Klippe, klippe, klip.
Når du ta'r af sted.
Klippe, klippe, klip.
Du skal ha' dit hjerte med.

Klip hurtigt!
Klip Stille!
Klip præcist som hjertet vil!
Ah ah...
Ah ah...
Klip sammen!
Klip sammen!

OPLÆSNING: (Klip, klip, klip
fortsat)

MOGENS

Snart fyger mosset om ørerne på
dem, og da Alva senere lægger
saksen fra sig, er der ikke en
eneste krog eller flade, som ikke
er dækket af mos. Faktisk er det
eneste mosfrie i hele værelset
Mogens.

*Billede skifter til det mosfyldte
værelse på skærm.
Alva går ud fra scenen.
Mørk skærm.*

N

OPLÆSNING: (Tilbage)

MOGENS

Mogens er nu endnu mere skaldet,
end selv før han fik mos, for ikke
engang sine fem små lyse hår på
hovedet har han tilbage.
Mosset er borte, men Mogens er mere
let om hjertet, end han har været
længe.
Han er blevet sig selv igen og har
fået sin bedste ven tilbage.
Mogens må hjem til skoven, men
inden han tager af sted, låner han
et par ting af Alva.
Han har fået en idé til en ny
konkurrence, og han er spændt på at
se, om troldene er med på hans idé...

*Billede af Nøgne Mogens der går med
poser på skærm.
Skift til billede af Mosterskaber
ved oplæsning.*

OPLÆSNING: (Mosløse Mosterskaber)

MOGENS

I skoven viser Mogens troldene,
hvordan de skal bære sig ad i dette
års Mosløse Mosterskaber.
Her går konkurrencen ud på at
flette skovens flotteste hjerte.

Troldene forstår stadigvæk ikke,
hvad der blev af deres mos, men de
forstår konkurrencer, og alle synes
naturligvis, de hver især kan lave
det allerflotteste hjerte.

Hele vinteren morer troldene sig
med at klippe og klistre og folde
og flette i Mogens'
nye konkurrence - selv da mosset
atter gror frem på troldenes runde
maver.

*Billede af flettet hjerte på skærm.
Dæmpet lys på scenen.*

OPLÆSNING: (Et flettet hjerte)

MOGENS

Nu kender du også historien om
Mogens, der mødte Alva, blev
mosbefængt og endte med at redde
troldenes vinter med hjerter.
Så ser du en dag et flettet hjerte
hænge ude i den mosbeklædte skov,
så kig godt efter.
Det er der, troldene bor.

*Mørk skærm. Scenen lyses mere op.
Alva kommer ind.*

SANG: (Troldevenner)

ALVA

Gå I den store skov
ude blandt gran og kogler
Træd varsomt omkring, på
skovbundens seng.
for tænk, hvis der lå en
troldedreng.

0

Ingen ved, hvor de bli'r af
men trolde vender snart tilba'.
Hænger hjerter fra et træ
har der vær'd en trolld i dag.

MOGENS

Gå i den store skov.
Ude blandt gran og kogler.
På moskiggeri, men mosset må bli'
fordi, det ku' vær' en troldepig'.

Ingen ved, hvor de bli'r af
men trolde vender snart tilba'.
Hænger hjerter fra et træ
har der vær'd en trolld i dag.

ALVA

Gå i den store skov.
Ude blandt gran og kogler.
Lad øjnene se, det' alt der skal
til.
Måske, har der vær'd en trolld på
spil?

ALVA & MOGENS

Ingen ved, hvor de bli'r af
men trolde vender snart tilba'.
Hænger hjerter fra et træ
har der vær'd en trolld i dag.
Har der vær'd en trolld i dag,
har der været en trolld i dag,
har der vær'd en trolld i dag.

*Mørk skærm. Billede af troldene der
varmer op på skærm ved oplæsning.*

P

OPLÆSNING: (Efterspil)

MOGENS

Året rundt træner troldene i skoven
deres mos, så de kan blive klar til
vinterens *Mosterskaber*.
Men hvad sker der egentlig til et
Mosterskab?

*De 4 konkurrence-billeder kommer
skiftevis op på skærmen, mens
respektive konkurrence oplæses.*

MOGENS

Først trækkes mos med det
kraftigste reb,
og den stærkeste mave kræver flest
troldegreb.

ALVA & MOGENS

Træk! Træk!

MOGENS

Næst, tælles både mængde og længde,
for den grønneste trolde er den mest
mosbefængte.

ALVA & MOGENS

Tæl! Tæl!

MOGENS

I skoven triller trolde, for hvem
kommer først?
Det hurtigste mos får den ~~præmie~~,
som er størst.

ALVA & MOGENS

Tril! Tril!

MOGENS

Til slut tramper troldeben så
mosset kan hoppe. Og der danses
hele natten med mosklædte kroppe..

ALVA & MOGENS

Tramp! Tramp!

Dansebillede på skærm.

SANG: (Trik træk træsko)

ALVA & MOGENS

Træk som kun en trolde kan,
trik træk træsko!
Træk som kun en trolde kan,
trik træk træsko!

Tæl som kun en trolde kan,
til tæl træsko!
Tæl som kun en trolde kan,
til tæl træsko!

Tril som kun en trolde kan,
tril tral træsko!
Tril som kun en trolde kan,
tril tral træsko!

Tramp som kun en trolde kan,
trimp tramp træsko!
Tramp som kun en trolde kan,
trimp tramp træsko!

Træsko! Træsko! Træsko!

ALVA

Trææk tæl-tril-tramp-træk-tææl
tril-tramp-træk-tæl-triil

MOGENS

Traamp træk-tæl-tril-tramp-træk-tæl
Triil traamp

ALVA & MOGENS

Trææk tææl tril-tramp.

Vi ses snart igen,
i den store grønne skov!

SLUT

Q

REPRISE: (Mosbefængte Mogens)

MOGENS

Har du mødt den grønne trolde?
Det er Mosbefængte Mogens
Grøn som et blad, mos gør ham glad.
Grønne Mogens - Mosbefængte Mogens!

I den store grønne skov,
var han ensom på sin høj
Den tid er forbi, nu kan han bli'
Grønne Mogens - Mosbefængte Mogens!

Det er ikke til at tro,
sådan mosset kunne gro.
Hvem skulle ha' tænkt, han ku' bli'
befængt.
Grønne Mogens - Mosbefængte Mogens!

Det er Mosbefængte Mogens!